



Jönköping den 3 juli 2015

Interpellation | Sverigedemokraterna
Till ordförande i nämnd Folkhälsa Sjukvård

 Region
Jönköpings län

2015 -07- 0 6

Dnr. RJN 2015/99

Bönerummet på länssjukhuset Ryhov

Tidningen "Världen Idag" rapporterade i juni om Jessica som under en vecka vakat över sin far på Ryhov. Hon besökte bönerummet där och längtade efter en plats att få komma nära Gud i stillhet och be inför korset.

Jessica betonar att hon inte är beroende av ett fysiskt kors för att kunna närma sig Kristus, men korset är en symbol av stark betydelse för henne.

För några år sedan gjordes det kristna andaktsrummet på Ryhov om till ett konfessionslöst "meditations- och bönerum". En orsak är att allt fler människor har en muslimsk bekännelse.

Omställningen av rummet ingår i Regionens satsning på "den andliga vården". Detta innebär bland annat att rummet ska vara helt fritt från religiösa symboler.

Som det är idag är känns bönerummet väldigt utslätat och diffust med kala väggar och några ljus. Detta kan väl inte vara ett steg i rätt riktning om man vill utveckla den andliga vården!?

Jessica ritade ett eget kors på ett papper och tejpade upp på väggen i bönerummet. Där föll hon ned och bad. Papperet togs ned nästa dag.

Vill man från regionen på allvar satsa på den andliga vården borde det vara bättre att ha två eller tre mindre rum men där de olika religionerna kan få utöva sin tro utan att störa varandra.

För att utsmycka rummen kan säkert respektive trossamfund hjälpa till.

Frågor:

-Är det inte rimligt att ett rum för andlig vård får innehålla ett kors och en bibel?

-Finns det ingen möjlighet att separera så att man får separata rum med tillhörande utsmyckning? (åtminstone två rum ett för kristna och ett för muslimer)

-Avser du att vidta några åtgärder för att förbättra ovanstående problemställning?

För Sverigedemokraterna


Samuel Godrén